

Dodenherdenking

**Wij gedenken de mensen die voor ons land,
gestreden hebben voor de vrijheid,
gevochten hebben voor het vaderland,
en voor het verzet die ons hoop gaf,
de strijders waren zeker niet laf,
we moesten lang wachten tot er licht kwam.
maar 1945 was het zo ver,
Nederland werd bevrijd,
de schade was enorm,
maar het nieuwe leven begon,
het was als stilte na de storm.**

Gedicht voorgelezen door kinderen van CBS de Rank Meerkerk.

4 mei 2021